

AFYONKARAHİSAR MEVLEVİHÂNESİ

Yusuf İLGAR

AFYONKARAHİSAR MEVLEVİHÂNESİNİN TARİHÇESİ:

1 - GENEL TANITIM:

Kuzey-batı ve Güneyden sokakla, Doğudan evlerle çevrilmiş eğimli bir yüzeyle teraslamayla yapılmış alanlara avlu, bahçe, camii, aş evi ve odalardan oluşmuş bölüm ve yapılar yerleştirilmiştir. Camii alanın Güney-batı köşesinde olup her yerden görülebilecek yükseklikte ve düzgün kesme taş kaplama duvarlı, kubbe ve piramidal üstü örtülüdür. Minaresi Kuzey-batı köşededir ve taştan yapılmadır. Kuzey ve güneyden avluya giren iki demir kapısı vardır. Kuzey kapı aşağıda olup basamaklarla avluya, ikinci bir basamak dizisi ile camii kapısına çıkarılır. Kapının sağında aş evi, solunda odalar ve hela bulunur. Ayrıca avlu ortasında şadırvan, caminin solunda da bahçesi vardır (Resim 1).

2 - CAMİİNİN (DERGÂHIN) YAPILIŞI VE GEÇİRDİĞİ DEVRELER

İlk defa Mevlevî dergâhı olarak yaptırılan Camii'nin kim tarafından ve kimin adına yaptırıldığı tartışma konusudur. Yapılan araştırmalara göre:

Sultan Veled bir müddet Afyon'da kalmış ve bu sırada kızı Mutahhare Hatun'u Germiyanlı Savcı Bey'in oğlu Umur Bey'le 1276 M. yılında evlendirerek iki aile arasında akrabalık kurmuştur. İşte bu sırada Sultan Veled Afyon'a ilk mevlevî tohumlarını atmış ve ilk mevlevî dergâhını kurma faaliyetlerine girmiştir. Bu arada dergâhın kurulmuş olması gereklidir. Fakat tam teşekküllü olarak yapılmamıştır. Daha sonra herhalde dergâh yıkılmış veya yıktırılmış olmalıdır. Buna sebep ise:

Ulu Arif Çelebi Mevlevîliği daha çok yarmak için yaptığı gezilerde Afyon'a uğrayarak Sahipoğlu Ahmet Bey'de misafir olarak kaldığı sırada Ahmet Bey'in kalbini fetheden Ulu Arif Çelebi hatırlına, Ahmet Bey geniçce olan dergâh arşasını bağıtlamış olmasıdır. 716/1316'da ikinci kez dergâh ahşap olarak yapılmıştır. Sahipoğlu Ahmet Bey'den sonra Karahisâr-ı Devleye (Afyon) varis olan Germiyan Beyi I. Yakup Çelebi, dergâh fakirlerinin geçinmesi için dayısı Ulu Arif Çelebi'ye Büyükküçük-Orta Kal'eciler, Kışlacık, Deper (Ataköy) v.b. gibi köylerini 1316 yılında vakfeylemiştir. Melevihane'nin I. Yakup Bey zamanında tesis edildiği (veyahut genişletildiği) hakkındaki vakfiyeyen orijinali şu anda elde mevcut olmadığı, fakat bunun suretlerinin bir kağıt yerde kayıtlı bulunduğu F. Nafiz UZLUK Hocamız tarafından bildirilmektedir (1).

Germiyanlı Çahşadan Mehmet Bey zamanında Hamit Oğulları, Karahanlılara karşı korunmaktadır. Mehmet Bey'in küçük kardeşi Musa Bey komutasında (H. 765-Rebiul-Ahir) M. 1364 Ocak ayında bir grup Germiyanlı askeri Eğridir'de bulunduğu sırada, önce kurulmuş olan Mevlevî Zâviyesi fakirleri için, Musa Bey tarafından birçok dükkân satın alınarak vakfedilmiştir. Bu vakfiyede şahit olarak isimleri geçen ve bu yıllarda Germiyan ülkesinde zeamet ve has sahibi kimseler ise Hacı Şücaüddin Yakut, Sarımüddin Sadve, Alişiroğlu Sadrettin, İsa oğlu Hüsameddin, gibi beylerdir (2). H. 925 (1519) tarihli ve Germiyanoğlu Süleyman Şah'in iki lüleli diye bilinen çeşmesine (3) vakfedilen yerde Türbe Bahçesi hudut gösterilirken "Ahmet Paşa Çelebi Camii" de-

(1) Vakıflar Dergisi, sayı 8, 90.

(2) Süleyman Gönçer, Afyon ili tarihi, c. I., Izmir 1971, sh. 335, 336.

(3) Bu çeşme şu anda yıkılmış olup, afyon Cumhuriyet ilkokulu arka sol bahçesinin uç tarafında bulunmaktadır.

nilmektedir. Bu kayıttan anlaşıldığına göre yanınan eski ve toprak damlı dergah camii Mehmet Paşa'nın oğlu Ahmet Paşa tarafından yeniden yaptırılmış ve tamir ettirilmiştir (4).

Süleyman Şah'in oğlu II. Yakup Bey'in H. 825 (1422 Ekim 17 Cumartesi) tarihli Gezler Vakfiyesinde Yakup II. Bey Atanos (Etyemez, Ağa Çayı, Sarıcaova ve Gezler köylerini Meylevi Dergâhına bağışlamıştır. Bu Vakfiyede Ahmet Paşa'nın oğlu Emir Adil'de şahittir. Şüphesiz Ahmet Paşa dergâhı bu tarihten biraz önce yaptırmış veya tamir ettirmiştir.

Yıldırım Bayezid Afyonkarahisar'a geldiği zaman, Afyon'da kadı bulunan Kaağaçlı Ebu Bekir oğlu Burhaneddin'i makamında bırakmış ve daha önce Ulu Arif Çelebi ve Sahipoğlu Ahmet Bey zamanında önce Ahmet Bey'in sonra I. Yakup Çelebi'nin bağışladığı kal'ecikler (Büyük-Küçük-Orta), Kışlalık, Datlar, Kozluca ve Çukurköyü v.b. arazisinin 1316 M. tarihli kaybolan vakfiyesini (18 Muharrem 795) 3 Aralık 1392 yılında yenilenmesini emrettiği anlaşılmaktadır.

II. Yakup Çelebi Kütahya'ya yerince Subası Eynebey Oğlu Hisar Bey'i Afyonkarahisar Kal'esini korumakla görevlendirmiştir. Hisar Bey Afyon'da 815/1412 yılında mevlevi dergâhının giderlerini karşılaması için, Ehli İshak Fakih eliyle Sülün, Karsak (Sincanlıya bağlı Senir köy yanında harap) ve Gezler köylerinin gelirlerini Afyon Mevlevî dergâhına vakfeylemiştir (5).

Dergah, Sultan Divani'nin kızı Destina Gevher Hatun zamanında 1560 yıllarda bir kere daha yanmış ve dergâhin kendi bütçe ile yeniden tamir ettirilmiştir.

Güneş Han'in şeyh vekilliği sırasında tekrar yanınan dergâh yine kendi bütçesi ile M. 1683 yıllarında Kara Mustafa Paşa'nın son zamanlarında tekrar yenilenir.

Fransız gezğini Charles Texier Afyon'a uğradığı zaman M. 1832 yılında Afyon Kalesinin bir resmini çizerken Mevlâvî Camiinin minaresi ile ağaç direkli, toprak damlı ahşap yapının bir köşesini de bu resminde göstermiştir (6) (Resim: 2).

Mevlevîhane, 1844 yılında Sultan Abdülmecit tarafından yeniden bir onarım görür. Bu tamirine ait kitabe Ziver Paşa tarafından Kitabına yazılmıştır (7). Şöyleki:

(1260) (1844)

KARAHİSAR-I SÂHİB MEVLEVİHANESİ TECDİDİNE TARIHTİR:

Şehensâhi cihan kutbu zaman Abdul-Mecid Handır
Velayetle hilafet sahibi bir şah-i bi-hemta

Nevayı nayal iclâliyle pür ahenktiler alem
Cihan sit-i kudum-i şevketinden velvele ara

Felek tennüre pûş abdaldır devran-i şevkiyle
Semâ-i halet eftâ eylesün bâ-aşkı Mevlânâ

Seri hizmette dönsün rûz-u şeb mihrü meh gerdûn
Gürûh-i Mevlâvî hakkında ol şehdir kerem bahşa

(4) Afyon İli Tarihi, c. I. sh. 388, 389.

(5) A.g.e., sh. 364.

(6) Charles Texier, Küçük Asya, c. II., s. 381. İstanbul 1339.

(7) Ziver, Asar Paşa, Divan Münşat, s. 138, Bursa 1313.

O Şahin naat-han-ı midhatı oldukça dervişân
Duayı hayrin ayın eylesün dünya ve mâ fiha

Tariki Mevlvide pir-i sâni gavs-i âzamdır
Edenbu hanikah aşikan-ı ibtida inşa

O zat-ı pâkederler Hazreti Sultan Divani
Kerameti sedasıyla pür oldu âlemi bâlâ

Acemden ahz içün divan-ı Mevlânayı Rumi'yi
Gidip İran'a gösterdi keramet ol şehe mana

Şeh acemin oğluna kendüye bende edip kıldı
Derûn-ı hirkadan Karahisar'a lemhaten esra

O zatı, asker a'cam takip edicek kıldı
Tekabülde külâh-ı seyfiyi şemsîr-i bi-perva

Yanında Mevleviler selli-seyf etti kü'l-ehlerle
Kerametlerle İran leşkerini eyledi imha

Mülakat eyledikte Han-ı Selim evveli etti.
Cenab-ı Şeyhi Ekber Merkadi izharına iğra

Şehen-Şâhi cihan işte o zatin yaptı dergâhin
Müraccâhâr zaferde Han-ı Selime ol şeh-i vâlâ

Sezâ imdadı ruhan-ı ederse ol şehen-şaha
Kerametyle tecdid-i binaye eyledi îmâ

Mutaf-ı aşıkandır kâbe-i kuddisi servi şandır
O zatin rütbesi de oldu dergah-ı gibi â'lâ

Kudum-ve nâye ile ayin-i monlâ tâ ola cari
O Hakanın sedayı şevketiyle pür ola dünya

Nizam-ı Mülke Kanuni tarabahşay-ı adl olsun
Zamanında ola sur-ı meserret nevben-u peydâ

(Bu tarihin sezâ tahsin ederse evliya ZİVER)

(Bu vâlâ hâ'nikahı kutb-ı devran eyledi İhyâ)

1260 (Resim : 3).

Şair Ziver Paşa nazımla dergâhin 1844 M./1260 H. yılında tamir edildiğini anlatırken önce zamanın padişahı Abdülmecid Han'ı över, daha sonra Mevlevilikte ikinci Pir sayılan Sultan Divânî Hazretlerinin hayatını, kerametlerini, İran'a giderek Mevlânâ'nın çalınan Divan-ı Kebir'inin getirilişini ve daha bir çok hususları kısa ve özlü bir şekilde dile getirmektedir.

Afyonkarahisar son Mevlevi şeyhlerinden Mehmet Rasit Çelebi 1874 de yanın dergâhı kendi parası ile tamir ettirmiştir.

1318/1902 yılında Afyonkarahisar'ı perişan eden büyük yangında dergâhla beraber 1318 bina yanmıştır. Afyonlu Şair oğlu Şair Vehbi ÇİZMECİOĞLU "Yangın

Destanı" başlığı altında ve yirmiiki tutan şiirinde bu yangını teferraatiyla anlatır. Bu tarihi vesikanın birkaç kitası şöyledir: (8).

Ağustos binüçützonsekiz idi
Karahisar'da harik oldu nümayan
Bu yangın, ateşten bir deniz idi,
Kaplayıp beldeyi, eyledi ummanı

Dergâhı Şerife vardi dayandı
Mehmed Divân'ının merkadi yandı
Ahalinin gözü kana boyandı
Yetişti Eltafı Hazreti Rahmân

Dört cami, bin üçyüz onsekiz hane
İki hamam kül oldu hep yane yane
İki dergâh-ı şerif, bir de dershâne
Oldu bir gün içre, hak ile yeksân

Harik kelimesi tarihtir tamam
Bunda bir ibret var Vehbi vesselam
Bunca Kaşaneler, bî-nışan, bî-nam,
Oldu bir gecede birader inan...

1318/1902, yirminci yüzyılın başlarında yanan dergâhin tamirini yine Vehbi'nin kağıt üzerine yazdığı şu kitabesinden öğreniyoruz (9) (Resim 4).

MEVLEVÎ DERGÂHINA KİTABEDİR

Bu dergâh ravza-i Sultan Divâni-i dânâdır
Ferâdis-i neşâd âver gibi elbette râ nâdir

Behişt âsa bu resini bihterin üzre bina oldu
Semâ pâyeyi kübâb-ı cilvegâhı arş-ı a'lâdir

Bin üçyüz yirmi içre işbu dergâh-ı muallâyi
Muhit oldu bir ateşpâre kim, tarihe ehrâdir

Serâpa muhtarîk olmuş iken âfat-ı hailden
Mukaddes himmeti pâk ile ma'muriyyet efzâdir

Durûnî bîhesap hayatı ümmet bunda sabittir
Cihâni gayri sabit kâh kermâ kâh sermâdir

Semâ'inin haremgâhındaki feyz-i İlâhiden
Semâ-ı Mevlevi me'huz hem menşur-i dünyadır

-
- (8) Edibali Bakı, Afyonda Bir Şair ailesi, s. 42, 44, I. Ünver Nasreddinoğlu, Afyonkarahisarlı Şair ÇİZMEÇİOĞLU Vehbi, s. 55-58, Ankara 1981; Bir çönk Afyon Gedik Ahmet Paşa Kitaplığı.
(9) Kitabının aslı mevlevî camiindedir. Hattatı Boşnak Muharrem Efendi name ile tanınan Muharrem Bosnevidir.

Çekildikçe kemal-i şevk ile Gülbenk-i Mevlânâ
Füyüzât-ı Hûdâ ayin-i cem üzre atâyadır

Bu mehtap-ı âfitâp oldukça devvar âsuman üzre
Sedâyî Allâh, Allâh kâinata lerze bahşâdîr

Hezêran ihtiram önceki sâf-ı pâk-i siddika
Vûcûd-u anberini pür keramati musaffadîr

Gidip seksen nefer dervișle İram titretti
Meğer gerrü biyan ol muhteşem leşkerle hempadîr

Dem-i enfâs-ı nâbina için Î'sâ Îbni Meryem'dir
Ki seyf-i sârimi te'sirde A'sâyi Mûsa'dır

Nazar kıl zâiri hak-bin ibretle şu dergâha
Abâ Pûş Seyyidü'l efrâd Bâli, anda ihfâdîr

Furûm, Şahidi-yi Muğlevi'nin dâr-ı dünyadan
Bekâ iklimine per açtığı me'vâ bu me'vâdîr

Bu aktâb-ı kerâmet hah-i şöhretgir-i âfâkin
Marîz-i aşk-ı Rabbâniye hâk-i pây-ı kimyâdîr

Gel ey müştâk-ı vecd-u hal-i tevfik-i ilâhi gel
Saadethânesi bâb-ı fütûhi lûtf-u Mevlâdîr

Salâ ey teşnegâni âb-u tevhid-i Fenâbillah
O cam-ı dest-i Mevlânâdan iç, Kevser-i müheyeyâdîr

Cenab-ı Şemsi Tebriz'in u'lüvvü himmeti Vehbi
Bu cây-ı tâbinak-i pür şerefe feyz-u fertnâdîr

Şöyle bir tarih düşürülmüştür:

(1324) Hüküm girtâsına vadî' eylemiş târihi i'mârrın (1326)
(1908) Tarir-i himmet kuddise-i Mevlânâ Celâlettin (1908)

Bu Kitabenin sedeleştirilmiş şekli ise şöyledir:

Bu dergâh bilgin Sultan Divanî'nin gül bahçesidir
Neşe veren cennetler gibi elbette iç açıcıdır

Cennet gibi süsleme ile bu dergâh en güzel şekilde yapıldı
Gökler değerindeki kubbeleri, cil ve yeri de arşın en yükseğidir.

Bin üçüz'e az bir zaman kala, bu kutlu dergâha
Yakın oldu bir ateş parçası ki tarihe ehradır (geçimiştir)

Baştan aşağı her yeri kaplamışken işlere engel olan afat
Kutlu yardımî ile tertemiz bir şekilde hapsi birden yapılmıştır.

Hayır seven ümmetin sayısız yardımı bunda sabittir
Yerinde duramayan cihan bazan sıcak bazan soğuktur.

Semai'nin haremğâhındaki ilahî feyizden
İçinde mevlevi sema'i yapılır, hem de dünyaya hitab eder

Mevlana'nın gülbenk'i büyük bir aşyla çekildikçe
Allah, bereketleri, ihsanları Cem ayını üzerine de verir.

Bu mehtab, Güneş gibi olunca, devirler gökyüzü üzerine
Sedayı Allah, Allah, Kainâta ihsanlar yağdır

Binlerce saygı ilk önce saf ve temiz sıddikol
Anber gibi ter kokan vücutları, Kerametleri tertemizdir.

Seksen kişilik dervișle giderek, İran'ı titretti
Meğer yanında yürüyen arkadaşı derviș asker (Şahidî'dir).

Görünmeyen nefislerin kanı için Meryem oğlu İsa'dır
Keskin kılıçının tesiri de Müsa'nın âsası gibidir.

Gerceği gören ziyaretçi ibretle bir kere olsun dergâha bak,
Herkesin efendisi Aba Puş Veli onda gizlidir.

Fûruni, Muğlalı Şahidi'nin dünya evinden
Sonsuzluk iklimine kanat açtığı dönüş yeri bu dergâhtır.

Bu kerâmet kutupları, ufuqların şöhret tutan hali
Rabbâni olan aşk hastalığına kimyanın ayak tozudur.

Gel, vecdi bol olan, fenafillah isteyen gel
Burası Mevlana'nın lutfuya açılan kapının saadet hanesıdır.

Ey Fenafillâh tevhid suyuna sumamışlar zikredin
O, cam'ı desti Mevlânâ'dan iç, hazırlanmış bir kevserdir.

Ey Vehbi, Tebriz'li Cenab-Şems'in yüce himmeti ile
Bu çok şerefli, aydınlık yer insana bereket verir.

Tarihi bu tamir bitince (kitabe) kağıda yazılmış
Tarir-i himmet, Kuddise-i Mevlana Celaleddin.

Şâir Vehbi'nin ve diğer vesikalaların bildirdiğine göre, Karahisarlı Celâleddin Çelebi Efendinin Şeyhliği sırasında dergâh'ın tamirine o yıllarda başlanarak, Sultan II. Abdülhamit tarafından R. 1324-1326/1908 yılında bu günkü biçiminde yaptırılmıştır. Daha sonra yüksek mimar Arif TURUNÇ, kubbe kurşunlarını değiştirmiştir, kubbeyi onartmış, son cemaat yeri duvarlarını kesme taş kaplatmıştır. 1962 yılında da minaresi yıkılarak yeniden yapılmıştır.

1900 yıllarda dergâh tamir edilirken, Hacı Nasuh Camii bir müddet dergâh olarak kullanılmıştır.

3 - AYRINTILI TANITIM (MİMARİ ÖZELLİĞİ)

Caminin bulunduğu saha Kuzeydoğudan, Güneybatıya doğru köselemesine 6 m. kadar yükselir. Takriben 50x80 m. ölçüsünde olan bahçenin sağ üst köşesinde (güneybatıda) ve şimdi mevcut olmayan iki katlı ahşap odalar vardı. Bu kısmın altında beş oda, üstünde iki oda, bir büyük salon yer alıyordu. Tamamen ahşap olan bu kısım çeşitli yanıklardan sonra bir daha yapılmamıştır. Son cemaat yerinde dış duvarlarında bu binanın izleri durmaktadır. (Bak: açılış fotoğrafı 1908 arkâ planda iki adet kafesli pencere.)

Girişe göre sol yanda iki katlı odalar mevcut olup; bahçe tarafından tek katlı, yol tarafından iki katlı gözüktür. Buraları dervislere mahsus yerler idi. Odaların solunda da büyündükçe bir hela grubu vardır. Bu revaklı odalar bir ara uzun süre Afyon Müftülük Dairesi olarak kullanıldı. Şimdi bir nevi mukavvithane ve depo görevi yapıyor.

Birinci platformda 5m. çapında sekizgen (kolonlu) şadırvan vardır. Bu alan tümyle taş plaklarla kaplıdır. Bir basamakla çıkan ikinci alanda taş kapı olup cenaze namazı kılanın bir musalla taşı vardır. Buradan yine oniki taş basamakla camii seviyesine çıkarılır ve bir sundurma altından son cemaat yerine girilir.

Bahçenin sol, camii'nin doğu tarafında parmaklıklı ayrılmış iki kademeli yeşillik kısmı yer alır.

Bu yeşil kısmın doğusunda da bir duvarla ayrılmış selamlık kısmı var idi. Son defa Şeyh Cemaleddin Efendinin ikamet ettiği bu ahşap konak I. Cihan Harbinde tamamen yanmıştır (Resim 5).

Camiye mihrap tarafından girilen kapının sağ tarafında, 30-35 yıl önce yapılan ve hala kullanılan bir su deposu vardır. Taş avludaki şadırvan, büyük yangınların birinde harap olunca 1900 yıllarında bir yörük tarafından aslına uygun bir şekilde yapılmıştır (Resim : 6).

Yıl 1320-1904 tekke erkanından;

- 1- Ahçıbaşı Hacı Ali dede
- 2- Türbedar, Hatip Hacı Raşit dede
- 3- Felahizâde Hoca Genelizâde

Caminin orjinalinde (dergâh olarak yapıldığı için) minber yokmuş. Dolayısıyla bayram ve cuma namazları kılınmamış. Hatta Cumhuriyetten önce bayram namazından önce adet olduğu üzere kabirler merasimle ziyaret edilir, Mevlîvîler dahi büyüklerden önce ziyarete Horoz Dede'den başlarlarmış. (Horoz Dede'nin kabri şimdiki Yukarı pazar caddesi, Nabi durağına giderken soldaki arsada imiş sonrasında bu kabir kaldırılmış ve kabir taşları da müze ilgilileri tarafından alınmıştır.)

Selçuklu vezir ve ümerasından, Mevlânâ'ya ilk intisab eden Necmeddin Ruzbe (Horoz Dede)'de bulunmuş olmalı ki Afyonkarahisar Mevlîvîleri ilk müntesib sıfatıyla Horoz Dede'yi ziyaret etmişlerdir.

Mevlevî Cami zaviye-tekke niteliğinde gelip geçen dervişlerin birkaç gün kaldığı, yemek yediği, buradaki mevlevîlerle meşk edip namaz kıldıkları bir tekke olarak yapılmıştır. 1844'de Abdülmecid yeniden yaptırdığında mermer minberi de ilave etti, takriben 60 yıl sonrası büyük yanında camii tekrar harap olunca II. Abdülhamit bugünkü şekliyle (dış ve iç mimarisî strütürü tezyinatı, kalemlî işleri ile) son şecline getiriliyor. Yani neo-klasik-barok üslupta bir yapı ortaya çıkıyor. 14.000 altın padişah tarafından verilmiştir.

Bu inşaatta çalışan baş usta İzmirli Andon ismindeki bir Ermenidir. Kubbe hisasına kadar gelindiğinde kış sebebiyle inşaatı bırakırlar. Civardan şikayet ediliyor.

İşin yarım bırakılmış Şeyh Celaleddin Efendi'nin evini yapıyorlar. Dedikodusu yayılıyor, bunun üzerine Şeyh Celal Efendi geçici olarak caminin üzerini demir putrellerle kapatıyor, fakat çok geçmeden bu örtü çöküyor. Takip eden yaz ayında Saraydan gönderilen Hacı Bey isminde bir mimar kubbeleri yapıyor. (yıl 1908) (Resim : 7).

Tekke ve Zâviyelerin iptali kanunu 1925'de çıktıgı zaman bu camiinin minaresi ve minberi olduğu için yıkılması engelleniyor (Resim 8).

Dış ihata duvarı merdiven basamakları taş kaplamalı avlusu ve nihayet kendi beden duvarı hemen hemen aynı karakterde kesme taş olan, kendi içinde sakin sırlı alemin hem ciddi, hem içe ferahlık veren kâh uhrevi, kâh dünyevi alemden şahsa göre ders alıran, velhasıl yüce Mevlana'nın asırlar ötesinden gönderdiği üç dört tercüman değiştirmiş mesajını taşıyan bir bütündür. Melevî Camii.

İçinde kutsal aile mensuplarının sandukaları bulunduğu için "Türbe" Camisi de denir. Dergâhın mensupları hiçbir konuda zorluk ve mantıksızlık tanımayan büyük ve yüce dinimizin icaplarını aynı makamın muhtelif köşelerinde ifa ederler. Namaz, zikir, hayat ve ölüm hepsi bir aradadır, bu tarikat caminde (Resim : 9-10).

Binanın duvarları 1.2 m. kalınlıkta ve kesme taş kaplamalıdır. Kâble tarafından 6 m. çapında iki kubbe; aralarındaki 1.2 m. kalınlıktaki 7 m. yarı çaplı bir yarı kemer ile yüklerin yarısını ortadaki büyük kemerine nakleter. 14 m. çapındaki bu büyük kemerin sitili ne Osmanlı nede Selçuklu tarzlarına girmeyen bir özelliktedir. Sağ ve solundaki 1.2x2.5 m. ölçüsündeki kalın ayaklara yükünü aktaran kemer sepet kulp kemerin sıvırtılmış gibi uzak doğu havası taşır. Ayrıca bu kemerin kilit taşı üzerine, yukarıda bahsedilen yarı kemerin bindirilmesi de nadir görülen bir inşaa tekniğidir (Resim : 11).

Kâble tarafından iki kubbenin sırasında onlarla aynı özellikle üçüncü bir kubbe yer alır. Bu kesim iki katlı olan kadınlar kısmıdır. Güneydoğu tarafında da Kâble tarafından gibi aynı karakterde üç kubbe vardır; yalnız bunlardan en ucta yani girişteki kubbe 0.60 m. kadar yükseklikte sekizgen bir kasnağa oturur. Diğer dört kubbe kasnaksızdır. Kâbledeki üç kubbe, külâhlî (sivri) biter. Diğerleri küresel bitmektedir. Ortadaki büyük kubbe diğerlerine nazaran iki kademe halinde yükseklidir. Birinci kademesi köşeleri tromplarla yani 1/4 kubbelerle köşelere yuvarlatılmış 2 m. kadar yükseklikte; dıştan kare görünümlü, köşelerinde ağırlık küreleri bulunan dört yüzünde birer adet kalıp kafesli "Bursa kemerli" pencere bulunan kısımdır. Buradaki trompların önlerinde üst üste konulmuş iki adet gergi putrelî bulunur. Bu kaideeden sonra yine iki metre yükseklikte 16 adet yuvarlak Bizans kemerli penceresi bulunan silindirik kasnak vardır. Kubbe, Doğudan bu kasnağa oturur. Buradaki pencerelerin dıştan söveleri çıkmıştı taş kaplamalıdır (Resim : 12).

Büyük kubbenin altı semahanedir ve tabanı caminin diğer kesimlerine göre 25 cm düşük yapılmış dört taraftı ahşap, sade parmaklıklı çevrilmiştir. Parmaklık aralarındaki babaların (dedelerin) başlıklarını mevlevî sarıgi tarzındadır. Aynı parmaklık sandukaların etrafını da çevreler.

Semahane içерiden birbirine eşit üç kör kemer, bir eyvan kemerî, bir büyük kemer, köşelerinde de dört küçük tromp kemerî görünümündedir. Bu kör kemerlerin (tahif kemerî) ortalarında yuvarlak tepe pencereleri vardır. Altında da Bursa kemerî benzerli 1.7x4.5 m. ebadında dış kesme taş söveli, demir parmaklıklı pencereler yer alır (Resim : 13).

Bu pencerelerin dış cephedeki yolların meyilli olması dolayısıyla yüksekliği değişir; yuvarlak tepe pencereleri ile çok sade süslemiş Barok üsluplu bir manzume teşkil eder (Resim : 14).

İzmirli Andon ustasının Ermeni taş işçiliğinin 1900 yıllarındaki geleneği yapının

her yanında görülür. Cephedeki yarım yuvarlak kör kemerin üstünde ve üzengi taşı hizasında olmak üzere iki silme geçer; alttaki silmelerin altında kalan kısmın taş kaplaması bir sıra çıktınlı, bir sıra girintili olarak örülmüş ve binaya yatay tesir verilmiştir. Dini mimari ile sivil mimari böylece kısmen bir araya gelmiştir. Dolmabahçe camisinin de giriş cephesi tipki bir saray gibi, bir kasnak görünümündedir. O devrin diğer camileri Ermeni mimarlar tarafından yapılmış olup mimarisini ve süslemeleri ile aynı özellikler taşırlar.

Minaresi Kuzey-Batu köşesinde camii ile ortak temelde oturan kubbe hizasına kadar duvar içinde çıkan kesme taştan, çokken dilimli, yüzeyi olukludur. Şerefe altında iki ayrı silme vardır. Şerefe ise taş çıkışmalar üzerindedir ve taştan korkulukları vardır. Külah boğumlu olarak daralır. Tümü kesme taştır. 1962 yılında yeniden yapılmıştır.

Son cemaat yeri 7x7 m. taban ölçüsünde ve 7 m. yüksekliğinde iki adet piramitle örtülmüştür. İki piramit arasında içi putrelli düz kiriş vardır. Bu bölüm 5 küçük kubbelerin seviyesinden 2 m. düşüktür. Bütün kubbeler gibi burasında kurşun kaplamalıdır.

İç tezizinatta, kubbelerin ortası göbek motif; yanlarında baklava dilimi gibi parça motifler; eteklerde süs kuşak vardır. Tipik İslam mimarisi süslemeciliğini yansitan girişte bitkisel motifler görülür (Resim : 15).

Büyük kubbe pencere kenarlarında tümüyle bezenmiştir. Son cemaat yeri piramitlerinin içleri de süslüdür. Mihrabın çevresi, ana kemerlerin iç yüzeyleri de yalan mermer görünümünde süslenmiştir (10).

Büyük kubbe göbeğinde, mihrab ve minberdeki ayetleri, son mevlevilerimizden hattat Bursalı Mehmet Dede yazmıştır.

4 - DERGÂHTA YATANLAR

Son cemaat yerinden semahaneye girince sol tarafta parmaklıklı çevrili dört sandukadan birincisi (planda 9. sırada görülen) Furûni Dede'ye yanındakiler ise Celâleddin Çelebi, Mehmet Raşit Çelebi ve Kemal Çelebi'ye ait olup bu üçü aynı yere gömülmüşlerdir.. (8 no'lu)

Üçüncü (7 no'lu) sanduka şeyh Murat Çelebiye, dördüncüsü (6 no'lu) ise Abdulkabi Efendiye aittir (Resim : 16-17).

Bundan sonraki insan boynundan yüksek (1 no'lu) sanduka sultan Divani'ye aittir. Üzerindeki "Bela dildendir..." diye başlayan şiiri sırmaya işlenmiş olup bu yeşil örtüyü "Sultan Mehmet Reşat Pirinç parmaklıklarla beraber göndermiştir. Parmaklıklar 1960-1965 yıllarında mahalle halkı taktirmiştir. Kırmızı örtüyü ise Sultan Hamit II. hediye etmiştir. Sultan Divanı'nın sandukasından sonraki parmaklık cami ile semahaneyi birbirinden ayırr (Resim : 18-19).

**Mevlevihanedede bulunan Hasan Vefâ hattı ile yazılan bir tablo. Tabloda
Mehmet Semâî Çelebinin şu şiiri yazılıdır.**

Ey dil yeter iki cihanda sana iz'an
Birdir bir, iki olmağa yok bilmiş ol imkan
Hak söyleyecek sende seni, ortada nen var
Âlemde hemân ben dediğindir sana noksan

(10) Melevihenanın mimari özelliği hakkında gereken bilgileri verebilen ve camiinin planını çizen mimar Erdoğan EMRE beyefendiye teşekkürlerimi bildiririm.

Sa'y eyle, rıza gözle, ko itlak ile kaydı

Âlemde "Semâ'i" bu yeter sâlike irfan.

1320 H. (Resim : 20).

Sultan Divani'nin sandukasından sonra ön tarafta dört, arka tarafta iki sanduka daha vardır ve hemen yanındaki kırmızı kadifeyle örtülü (2 no'lu) sanduka babası Ana Puş Mehmet Bali Çelebiye aittir.

Mihraba doğru sıralanmalar ise (3 no'lu) Hızır Şah Çelebi, (4 no'lu) İlyas Çelebi ve Muğlalı İbrahim Sahidi Dede'ye mahsustur. (5 no'lu)

Sultan Divani'nin sağında ve Aba Puş Veli'nin ayak ucundaki (12 no'lu) küçük sandukalı kadir Şah İsmail'in oğlu Elkas'ındır. Bu bölümdeki iki sandukadan birincisinde (11 no'lu), Kemalettin Çelebinin kızı Bahar Hatun ile Sultan Divani'nin kızı Destina Gevher Hatun, ikisi bir arada yatmaktadır (Resim : 21).

Şahidi'nin ayak ucundaki (10 no'lu) sandukada Güneş Hatun ve Ziya Çelebinin kızı Mutahhare Hatun yatmaktadır.

Mehmet Nuri Paşa Çelebi, Sadık Bey, babası Süleyman Bey ile köçek (Küçük) Mustafa Dede'nin kabirleri ise şimdiki kadınlara mahsus olan yerde imisler. Daha sonra bu zatların kabirleri nedense başka bir yere kaldırılmıştır.

Camii avlusunda Vatan şairi Namık Kemal'in annesi Fatma Zehra Hanımın kabri varmış, sonradan kabir buradan kaldırılmış ve mezar taşları da Afyon Arkeoloji Müzesine götürülmüştür. Aralık 1983 tarihinde kabir taşları orijinal şeklinde yapılarak avlusaki yerine tekrar konmuştur.

Yine camii bahçesinde Şeyh Alaaeddin Çelebi'nin oğlu Ahmet Çelebi'nin gömülü olduğu tevâturen büyüklerce bildirilir (Resim : 22-23).

5 - DERGÂHA YAPILAN BAZI VAKIF VE VAKFIYELER

1- Germiyanı Alişiroğullarından 1. Yakup Hanın oğlu Emir Musa Bey vakfiyesi (özet):

Eğirdir kazasında peynir pazarı, bedesten, kemerkapı ve kale duvarı, su hududu içinde kalan emlak; Geriyanı Alişiroğullarından Yakup Hanın oğlu Emir Musa Bey tarafından Eğirdir Mevlevî dergâhında oturan ve evlenmeyen mevlevi fukarasına günde 18, mütevelliye 2 Dirhem (gümüş) verilmek fazlası Hazret Peygamberin Şefaati dileği ile Medine-i Münevvere fukarasına gönderilmek şartıyla ve Eğirdir Mevlevî hulefasının hasbi nezareti altında olmak üzere temlik ve vakfedilmektedir.

Tescil eden Eğirdir kadısı Burhaneddin İbni Bekir'dir. Tescil tarihi: Rebiul Ahir 765H. (Ocak 1364 M.)'dır.

Karahisarı sahip kadısı Mevlana Mehmed Bin Abdüs-Samed tarafından bir çok şahidler huzuru ile Eğirdirdeki kaydından Hicri 1107 (M. 1695) tarihinde sicile nakledilmiştir (11).

2- Hacı Ahmet Ağanın Büyük Vakfiyesi: (Mevlevî Dergâhına)

Afyon Terziler sokağında Balık hanı, Avratlar pazarında bir han Tuz pazarında bir han, Tuz pazarında dört dükkan, Tahıl pazarında dört dükkan, Acem hanı civarında beş dükkan, Kadi, Hamamı karşısında beş dükkan, Hası pazarında francalacı dükkanı, küçük bezaristan civarında bir dükkan, Attarlar sokağında bir dükkan, Haşhaş yağıcılar sokağında iki dükkan, Uzun yanında yalı kahvesi altında bir dükkan, Gön pazarında bir

(11) Sicil: A7 (1064), Metin no: 144; Süleyman GÖNCER, Değerli Bir Belge, Bir Vakıfnâme, Taşpınar, Sayı: 89-91, Sh: 110-113, Afyon-1942.

dükkan olmak üzere üç adet han ve otuz adet dükkanını Mevlevihaneye vakfeylemiştir. 1215H. (1800M.)

Vakfiyeden sonunda "Es-Seyyid El-Hac Ahmet Selvebabi Hüdavendigar mütesellimi Kütahya ve Karahisarı Sahib" diye imzası vardır.

Vakfiyeden Başında "Sülale-i Hazreti Mevlana'dan Mollazade Es-Seyd El-Hac Ahmet ağa Bin merhum ve mağfurun ileyh Mehmet Derviş Ağa" diye kiñyesini belirtmiştir (12).

3- Anadolu Kazaskeri Abdül-Vasi Bin Hızır önünde yapılan vakıf:

Tamamen Arapça olan vakfiye, Karahisarda Ahmet Paşa Camiinde Kur'an okunması ve çeşme bakımı ve sair hizmetler için Saadettin Tacuddin Mevlana Emir Bin Seyid Muhyiddin Mehmed Bin Sadrettin tarafından suyu ile bahçe ve saireyi Hicri 928-13 Şaban (9 Temmuz 1522) tarihinde vakfetmiştir. Mütevelli, Müderris Mevlana Sadettin Bin Hüsamettindir. Şühudü... (Ahmet Paşa Camii Mevlevi Dergahı; Çeşme, iki lüleli çeşme; bahçe, Türbe bahçesi olmalıdır) (13).

4- Konya Mevlevi Şeyhi Bostan Dede'nin Şeyh Mustafa Dede'ye Padişah tarafından semaa izin verildiği hakkındaki Mektup Sureti... 1094 H. (1683 M.) (14).

5- 1211 H. (1796 M.) tarihinde Hazreti Divanı Mehmet Efendi Vakıfı mütevelliliği bir beratla Es-Seyyid Alaaddin Çelebi Bin Seyyid Osman Çelebiye verilmiştir (15).

6- Mevlevi Dergahı Postnişini Şeyh Kemal Kemalettin Çelebi Vakfiyesi... 1309 H. (1891 M.) (16).

7- Afyonkarahisar Mevlevihanesine ait bir vakfiye... 1312 H. (1894 M.).

T.C. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Vakıf Kayıtları Müdürlüğü Sayı: 2418

8- I. Yakup Çelebinin 716/1316 tarihinde Afyonkarahisar Mevlevihanesi için Ulu Arif Çelebi adına vakfettiği kaybolan vakfiyeden 795-1392 yılında yeniden yenilenen vakfiyeden tercumesidir.

Cenab-ı Hakk'a hamdiusena olsun ki lutfu kereminden kullarını doğru yola sevk etti. Yevim-i Kiyameti Ümmetine şefaat eden Nebi-yi Muhterem ile kemali inkiyat ile münkâd olan haline salat ve selam olsun. İsbu hamdiusena ve Selat ve Selam Va-cibesinin ifasından sonra derim ki bu zikredilecek ey zühdü takva sahibi ilim ve cemalde faik ve haremden müctenib ve hürmetle önde bulunmaya layık hafızların seyyidi Nahçıvanlı Ahmet oğlu Mehmet Mahdumu Celaleddin ve büyük alım İmam Hasan oğlu Osman Mahdumu Ziyaüddin Mehmet ve yine büyük İmamlardan Hafızların Seyyidi Burhaneddin oğlu İsa mahdumu Hüsameddin ve Alişir-in Doğan oğlu Sadrettin ve harameyni şerifeyni ziyaret eden Şucaüddin Abdullah oğlu Hacı Yakup ve Abdullah oğlu İsmail mahdumu İbrahim ve Sarımuiddin sarun Zülkarneyn ve Hamza Oğlu Zekeriya oğlu Emir Hacı mahdumu Şemseddin'den herbiri hertiürlü kaderlerden mahfuz kalası Karahisarda meclisi hükümdde tam ve kamil malumat ile sarih bir surette şehadeti şer'iyyede bulunarak mahrusui Karahisar tavabiinden (Kozulca/ adlı mahal ve mekanın

(12) Sicil: A60, Metin no: 135.; H. Cahit MOLLAOĞLU, şecerem, kudret gazetesi, 18 Ağustos, Afyon-1962.

(13) Sicil: 144 Metin no: 274; Süleyman GÖNCER Sicil derlemesi notlarından.

(14) Sicil: A21, (1094), Metin no: 116; Süleyman GÖNCER sicil notlarından.

(15) Sicil: A59 (1210), Metin no: 115-116.

(16) Sicil: A123 (1310), Metin no: 349.

tamamıdır ve hududunun dört tarafı Meşecik Pınarından başlayarak Tadlar Korusuna ve oradan Beşparmağa ve oradan Taziyeleğine ve oradan sıvrice Kaleciğe ve oradan orta Kaleciğe ve oradan karagöl'e ve oradan Eşekpinarına ve oradan Çobanyatağına ve oradan Oyuklu Belene ve oradan Küçük yol'a ve oradan Furun Deresine ve oradan Velli Belene ve oradan Kızılıyar'a ve oradan Aaa'rano kayaya ve oradan Tekne çukuru yolu yaylağa ve oradan Deve kayasına ve oradan Kilim serine ve oradan Orta sınır'a ve oradan kış yurduna ve oradan Kuruca Ören'e ve oradan Bulut Kayası'na ve oradan Kızılca köye ve oradan Kuyucu bahçesine müntehi olup ve yine belalardan Mason kalası mahrusai mezbure tevabiinden (Orta Kalecik) denilen mahal ve mekan ki dört taraftan hududu Bey Pinardan başlayarak Kozluca kalecikteki Deve kayasına ve oradan Kızıltoprağa ve oradan Beşparmağa ve oradan Sıvrice kaleciğe müntehi olur ve yine afatlardan mahfuz kalas mahrusai mezbure tevabiinden (Sıvrice Kalecik) denilen mahal ve mekan ki dört taraftan hududu Beş parmaktan başlayarak Kışlacık kurbundaki Sarı Kaya'ya ve oradan Manastır kurbundaki Kestaneliğe ve oradan Dana Deresi'ne ve oradan Büklük kayaya ve oradan boyralı Pınar'a ve oradan Toklu tepesine ve oradan Bey-pınar'a ve oradan Orta Kaleciğe müntehi olur.

Ve Karahisar tavabiinden (Karaaslan) denilen mahal ve mekan ki dört taraftan hududu büyük nehirden başlayarak Yassı viran'a ve oradan Ağılçık ovasına ve oradan Kireçlik Ocağı'na ve oradan Demirci hüyügüne ve oradan Çilecik Tepe'ye ve oradan Göçer tarlasına ve oradan Ağçeşehir köyüne ve oradan Bağraş Kaya ve oradan İgne Gazi bahçesine ve oradan Dizli Taşa ve oradan Çatal Buru'na ve oradan Gedik Ağızı'na ve oradan Zindan Taşı'na müntehi olur. Ve yine Karahisar Tevabiinden (Çoki) denilen mahalki dört tarafı Yassı Viran'dan başlayarak Cenki Köprüsüne ve oradan Tavşan Ocağına ve oradan Yaylacılar Yolu'na ve oradan Ağçein Köprüsüne ve oradan Ok. Taşına ve oradan Katran Çukuruna müntehi olur.

Şu yukarıda zikrolunan beş yerdeki arazi ve akarati hudut ve hukuku ile tarlaları, bağları, bahçeleri, dağları, nehirleri, harman yerleri, hayvan mer'aları, çeşme ve nehirleriley dahil ve hariç hakları ile (kabristan, mescidler, yollar hariç olmak üzere) buların cümlesini makamu nur olması Emri Azam Müşiri a-del Germiyan Alişirzâde Yakup Han'ın olup Arifi billhah sırrına mazhar olan esrâr-i Rabbaniye'nin mahzeni ve envari Samedaniyenin madeni Belh şehrinden Mehmet Celaleddin Oğlu Veled oğlu Mehmed Bahaddin mahdumu Mehmed'e (Rûmi azizi takdis olunsun) temlik eyledigine şahdet eylemişlerdir. Ve yine mezkûr şahidler şahdet eylediler ki kendisine temlik olunan ve Ulu Arif demekle maruf olan hazret (Mehmed İbni Mehmed Bahaddin) dahi yukarıda hudud ve evsâfi yazılı ve şer'an vâkıf-ı sahib ve aciz olan tarla ve akarati hiç bir vecih ve sebeble fesih ve iptal olunmayacağı bu suretle ebedî ve daimî olarak aslan Behli olup Rûm diyarında Medfun Celaleddin-i Rûmiye mensub ve mahmiye Karahisar'daki zâviyede sakin fukarai Mevlîyye için sahihi lazımlı ile kerimi Müteal olan Cenabî Hakkın lütuf ve kereminden ecir ve sevap umaraka vakfeyledi. Vakfının külli cüz-i vâridatını ziyade ve noksan olmayarak fukarâ-i Mevlîyyeye sarf etmek üzere tevliyetini vakıf ev'adına ve batnen bade batının neslinden gelenlerin en iyi halilisine ve mezkrû mahallerin nezaretine Mevlî Halifelerine şart eyledi ve yine o şahidler evvela kat'i surette temlik olunan fermân mevzuuna ve sâniyen vakfiyetine şahadeti sahîhâ-i şer-îye ile şahdet eylediler.

Ben Karaağaç nâmiyle maruf ve o tarihte karahisar'daki davaları görmeye memur olup Kadir olan Cenab-ı Hakk'ın Rahmetine muhtaç Ebu Bekiroğlu Burhaneddin dahi kabul şartlarına riayetle temlikin silhatine ve vakıfin luzumuna yazıldığı vech üzere hükmettim. Vaktaki hükmü layık ve vakfiyeti sabit oldusaya vakfiyenin başmasını imzalayan hakim dahi iyi arzularla teslim ve tescil süretille vakıfin luzumuna hükmü eyledi. İşbu tescil ve hükmü senelerinin başlangıcı olan Muharrem ayının 18'nde, 795 senesinde vaki oldu. Ve bu vakıfın mufatsal vakfiyesinin kaybolduğu aş-

gündaki şahidlerin şahadetiyle sabit oldu ve Cenab-ı Hakk'ın Ayn ve İnayetiyle tamam oldu. Onsekiz-Muharrem Yediyüzdoksanbeş (3 Aralık 1392) (17).

ŞAHİTLER

Şehede	Şehede	Şehede
Mehmet Bin Ali Goncivani	Abdullah Bin	Yahya Bin Vardar
	Ahmet Gazi	Bakır Şehri
Şehede	Şehede	Şehede
Emir Muhiddin	Seracaddin Ahmed	El-Hac Ömer Bin
Elsami	El-Maruf	Osman
Şehede: El-Hatip Ebu Bekir Bin Bedreddin		

MEHMET SEMÂÎ ÇELEBÎ NÂMI DİĞER SULTAN DİVÂNÎ

Afyonkarahisar Mevlevihânesi içindeki sandukaların en büyüğü Mehmet Semâî Çelebi'ye aittir. Mevlevîler arasında önemli bir yeri olan Mehmet Semâî Çelebi, Mevlevihânelerin açılıp yaygınlaşmasında; etkin bir rol oynamasından dolayı, Pîriz, Sultan Divânî'yi kısaca tanıtarak tebliğimi bitirmek istiyorum:

Mehmet Semâî Çelebi'nin doğum ve ölüm yollarına Menâkıb ve Tarih kitaplarında ihtilaflar vardır. Yaklaşık 1448-1550 yılları arasında bir ömür sürdürmüştür.

Celebi'nin çocukluk yıllarda, Afyonkarahisar'da çıkan vebâ salgınında kardeşleri ölmüş, kendisi de uzun bir süre komada kalarak iyileşmiştir. Mehmet Bâli Çelebi'nin hayatı kalan tek evlâdi olması nedeniyle Mevlevî muhitince büyük bir özenle yetiştirilmiştir.

Babasının sağlığında ve vefatından sonra Afyonkarahisar Mevlevihânesi Şeyh'lîk makamına geçmiştir. Mutasavvif, şair arkadaş ve müritleriyle İran ve Mısır seferlerine katılmış, Irak'a da seyahatta bulunmuştur. Kırk Mevlevî ve kırk Bektaşı dervîşi birbirleriyle "Yâren" ilan ederek, Anadolu'da sosyal yönden karışıklığın önlenmesinin ilk adımını atmıştır.

Hazreti Mevlâna'nın Divan-ı Kebir'ini, Şah İsmail'den geri alarak, Konya Mevlevî Dergâh'ına teslim ettiği için "Divâni" ünvani aldığı menâkip kitapları yazarlar. "Divâne" diye anılan Mehmet Çelebi'ye, "Divâne" sözünün hoş görülmemesi ve yanlış anlaşılmalara sebeb olabileceğiinden "Divâni" olarak, lâkabının değiştirildiği de iddia edilmektedir.

Mehmet Semâî Çelebi, İran seferinde Horasan'a kadar giderek Ebu Er-Rîza'nın dergâhını ziyaret etmiştir. İmam Rîza'nın Peygamber neslinden olduğu nakledilir. Ziyaret dönüşünde Tus Emîr'i birçok hediyeler vermiştir: Bakır kaplar, sancak, gürz, mızrak, balta, altı kulplu büyük bir kazan vb.

Cumhuriyet'ten önce yukarıda belirtilen kazanda yirmidokuz baharat ve tahildan aşure pişirilir, şifa niyetine günlerce halka ikram edilir, hatta gayri müslim'ler dahi kutsallığına inandıkları için aşûreye katkıda bulunurlarmış.

Mehmet Semâî Çelebi, teşkilatçıdır, seyyâhıtır, alperendir; yaşadığı dönemde

(17) Hüseyin Cahit MOLLAOĞLU, Şecerem, Kudret gazetesi, Afyon-1962; Vakıflar Gen. Müd., 795 yılının mali mücedded ana defter 9, vakfiye defterinin 103 nolu sayfa 96 no ile kayıtlı.

gerek Anadolu, gerek Anadolu dışındaki pekçok köy, kasaba ve şehrlerde zâviye ve dergâh kurmuştur. Anadolu'da İstanbul-Galata, Kütahya, Aydın, Denizli, Muğla, Burdur, Sandıklı, Eğirdir; Anadolu dışında Bağdat, Cezayir, Sakız, Midilli, Mısır dergâhları Sultan Divâni'nin gayretleriyle açılmıştır.

Mehmet Semâî Çelebi'nin, çalışma ve becerisiyle Afyonkarahisar Mevlevihanesi, Mevlevîliğin önemli merkezlerinden biri olmuştur.

Mevlevîliğin dünya çapında teşkilatlanması ve sesinin duyulması o'nun sayesinde gerçekleşmiştir. Eğer O, bir başka tarikatte olsaydı, Sultan Divâni'i "pir" olur, öyle tamlırdı. Mevlevî kaynaklarında "Kavramları çok iyi bilen Mevlevî alimlerinden hakikat sahibi bir zat olduklarından, kendilerinden çok istifade edildiği" anlatılmaktadır.

Mehmet Semâî Çelebi, coşkulu şirler söylemiştir. Şiirlerinden Arapça ve Farsça'yı gayet iyi bildiği anlaşılmaktadır. O'nun şâirliği tam manâsiyla değerlendirilememiştir; şirleri derlenip incelenerek, edebiyat dünyasına kazandırılamamıştır. Elde mevcut şirlerinden başka şiir veya eserlerinin olması büyük bir ihtimaldir. Ancak Afyonkarahisar mevlevihanesinin birkaç defa kuvvetli olarak yanması; gerek Mehmet Semâî Çelebiyle; gerek "Mevlevilikle, ilgili kaynak eserlerin tarihin gizli sırlarına girmesine neden olmuştur. Şiirleri çeşitli kitap, dergi ve gazetelerde neşredilmiştir. Bazı şirleri de "Âyin Güfteleri" arasına girmiştir, kendisi şirlerinde "Semâî" mahlasını kullanmıştır. Bir şirinde şöyle seslenmektedir:

"Ben bilmez idim, gizli âyan, hep sen imişsin;
Tenlerde ve canlarda nihan, hep sen imişsin;
Senden bu cihan içre, bir nişân istedim ben,
Âhir, bunu bildim ki; cihan hep sen imişsin."

O'nun tasavvufi düşüncelerini aksettiren bu şiri, gerçekte, Allah'ı arayanlara rehber olacak, nitelikleri taşımaktadır.

Zaman zaman saçını, sakalını, bıyığını, kaşlarını keserek gezdiği için "Divâne" diyenler de çıkmıştır. Bu söz ise O'nun geç tanıtılmasına ve akılda bazı istifhamların belirlenmesine sebeb olmuştur.

Afyonkarahisar, Gedik Ahmet Paşa kitaplığında mevcut olan Hicri 1178 (tarihli, Şuhutlu Halil Efendi'nin yazmış olduğu "Menâkib-ı Sultan Divâni" ve gün ışığına çıkacak, nice sir dolu eserlerin incelenmesinde; O'nun Osmanlı Dönemindeki tarihi ve âbidevî yönünün; pırlığı, değeri apaçık olarak ortaya çıkacaktır.

BİBLİYOĞRAFYA

- 1- Aygen, Mehmet Sadettin, Afyonkarahisar Camileri, Ankara 1973.
- 2- Baki, Edip Ali, Afyonda bir şair ailesi.
- 3- Duru, Muhiddin, Celal, Tarihi Simalarda Mevlîvî, İstanbul 1952.
- 4- Eflaki, Ahmet, Menakîb-ül Ârifîn, Çeviren: Tahsin Yazıcı, Ankara 1953-54.
- 5- Gölpinarlı, Abdülbâki, Mevlânadan sonra Mevlevîlik, İstanbul 1953.
- 6- Gönçer, Süleyman, Afyon İli Tarihi, C. I. İzmir 1971.
- 7- İlgar, Yusuf, Tarih boyunca Afyon'da Mevlevîlik Afyon 1985.
- 8- İslâm Ansiklopedisi, (T.D.V. Yayımları), C. I. Afyonkarahisar maddesi İstanbul 1988.
- 9- Kara, Mustafa, Tekkeler ve Zaviyeler, II. baskı, İstanbul 1980.
- 10- Mollaoglu, H. Cahit, Şecerem, Kudret Gazetesi, Afyon 29.06.1962 tarihinden itibaren üç ay süren tefrika.
- 11- Pakalın, Mehmet Ziya, Osmanlı Tarih Değimleri ve sözlüğü, İstanbul 1951.
- 12- Sakip Dede, Mustafa, Sefine-i Nefise Mevlevîye, Mısır 1283.
- 13- Sümer, Faruk, Oğuzlar, İstanbul 1980, III. Baskı.
- 14- Şuhutlu ali Efendi, Menakîb-1 Sultan Divâni, H. 1178 Afyon, Gedik Ahmet Paşa Kitaplığı no. 18234.
- 15- Texier, Charle, Küçük Asya, İstanbul 1339.
- 16- Uzluk, F. Nafiz, Ahmet, Eflaki Dede, Ankara 1962.
- 17- Uzluk, F. Nafiz, Divan-ı sultan Veledd, İstanbul 1942.
- 18- Uzluk, F. Nafiz, Ulu Arif Çelebinin Rubaileri İstanbul 1949.
- 19- Uzluk, Şehabettin, Mevlevîlikte Resim, Ankara 1957.
- 20- Ünver, A. Süheyh, Sevakîb-1 menakîb Mevlâna'dan Hatıralar, İstanbul 1971.
- 21- Ünver, İrfan (Nasrettinoğlu), Afyonkarahisarlı şair Çizmecioğlu Vehbi Ankara 1981.
- 22- Yazıcıoğlu, Fikri, Hz. Mevlânâ'nın Torunlarından Sultan Divâni, Konya 1963.
- 23- Yüksel, İbrahim, Şehrimizin Tarihçesi, Beldemiz sayı 2, Afyon 1985.
- 24- Ziver, Asar Paşa, Divan ve münşat, Bursa 1313.
- 25- Ziya, Mehmed, Yenikapı Mevlevihanesi, Darul Hilafet 1329 (Tercüman 1001 Temel eser serisi no: 86).
- 26- Ziya, Mehmet Bursadan Konya'ya Seyahat,
- 27- Taşpinar Dergisi Kolleksiyonları (Afyonlu Münteşir)
- 28- Vakıflar Dergisi c. VIII.
- 29- Afyon Şerîye sicil defterleri
 - Sicil: A7 (1064), metin no. 144.
 - Sicil: A60, metin no. 135.
 - Sicil: 144, metin no. 274.
 - Sicil: A21 (1094), metin no. 116.
 - Sicil: A59 (1210) metin no: 115, 116
 - Sicil: A123 (1310), metin no. 349.
 - Sicil: A126 (1312), metin no. 852.
- 30- Cönk, Afyon Gedik Ahmet Paşa Kitaplığı.



Resim: 1. Mevlevihanenin kuzeyden görünüsü (1993 yılı 4. Aşure festivali)



Resim: 2. Afyonkarahisar'ın 1832 yılındaki genel görünüsü ve mevlevihane.

سیزدهم مار صاحب مولوی خاندنسی تجدیدیه تاریخندر

(شهنشاه جهان قطب زمان عبدالمجید خانلر ** ولايته خلافت صاحبی بر شاه بیهمی)
 (نوای نای ایسلالیه بر آذنستکدار عالم ** جهان صبت قوم شوئشند و ولله آرا)
 (فلک شوده پون ابداللر دورانی شوچیه ** ساعت افزای ایساون باعشق و ولانا)
 (سر خادمه تده دونیون روزوشب میرمه کردون ** کروه مولوی حقنده اول شهد کربیخشا)
 (او شاهات نمیخوان مدحی اول بجه ذرویشان ** دنای خیرین آین ایساون دنیا و ما فنا)
 (طریق مولویاده پیر نای غوث اعظمدر ** ایدن بخاقانه عاشقانی ابتداء انشا)
 (اوذات باکه دیرار حضرت سعادان دروان ** کراماتی مسداسیه پر اوله علم بالا)
 (محمد بن اخذائیون دیوان مولانای رویی ** کیدوب ارمه کوشندی کرامت اول شه معنی)
 (شه اعیام ایشان کندویه بندایدوب قیلدی ** درون خوشیدن فره حصاره لمحه امسرا)
 (اوذانی عسکر اعیام تحقیب ایدیچک قیلدی ** قیابله کلاه سیپی شمشیری پرروا)
 (یانشده مولویار سل سینیت ایتدی کایارله ** کراماتله ایران شکری ایلدی اخوا)
 (ملاقات ایلدکده خان سایم اولی ، ایشی ** جناب شیخ آکبر مرقدی اظلهاریه افسرا)
 (شهنشاه جهان ایشته اوذانک یاری در کاهن ** منجه خدر ظاهره خان سایه اول شه والا)
 (سزا امداد روحانی ایدرسه اول شهنشاهه ** شکر اهانیه تجدید بسایه ایلدی اینا)
 (مخالف عاشقانه کعبه قدس مروشاندر ** اوذانک رتبه سیده اولیه در کاهی کبی اعلی)
 (قدم و نای الله آین منلا تاوله جاری ** اوناقانک مسدای شوکتیه پر اوله دنیا)
 (نظام ملک قانونی طربختانی عدل اولسون ** زمانیه اوله سور مسرت نوبنو پیدا)

* (بو تاریخ سزا تجھیز ایدرسه اولیا زیور) *

« (برولا خاقانی قلب دوران ایلدی اجیا) »

- ۱۲۶۰ - ۱۲۶۰

Resim: 3. Ziver Paşanın yazmış olduğu kitabesinin Osmanlı Türkçesi.



Resim: 4- Çizmecioğlu Vehbinin yazmış olduğu kitabenin fotoğrafının asıl mevlevihanededir.



Resim: 5. Mevlevîlerin seferberlik hatırlası. Sağdan dördüncü kişi karahisar Mevlevî şeyhi Celâl Çelebidir.



Resim: 6. Afyonkarahisar Mevlevîhanesi bahçesindeki eski şadırvan.



Resim: 7. Afyonkarahisar Mevlevihanesi ve Camiiinin 1908 yılında yeniden yapımından sonraki açılış töreni



Resim: 8. Mevlevihane'nin güneyden görünüsü



Resim: 9. Mevlevihane'nin kesme taş kaplamalı dış ihata duvarlarının görünüsü, kadımlar giriş kapısı (güney ve doğu cepheleri).



Resim: 10. Melevihanenin kesme taş kaplamalı dış ihata duvarlarının görünüşü, kadınlar giriş kapısı (güney ve doğu cephesi).



Resim: 11. Melevihanenin iç mekândan görünüşü ve kemerleri.



Resim: 12. Afyonkarahisar Mevlevîhanesi 1850 yıllarına ait, iç mekândan görünüşü Ressamı Hüsnü Yusuf Bey (Doğumu 1814).



Resim: 13. Afyonkarahisar Mevlevîhanesinin 1/200 ölçekli krokisi



Resim: 14. Mevlevîhanede bulunan bir tablo "Dost Hazreti mevlana Kudüse sırruhu - 1326".



Resim: 15. Mevlevihanenin orta kubbesinde olan süslemeler.



Resim: 16. Mevlevihanenin iç mekanından görüntüler.



Resim: 17. Mevlevihanenin iç mekanından görüntüler.



Resim: 18. Mehmet Semai Çelebi huzurunda Hatip Hoca namıyla aylan
Hacı Raşit Dede.



Resim: 19. Mehmet Semai Çelebinin merkadi ve örtüsü



Resim: 20. Hasan Vefâ hattı ile yazılan bir tablo. Tabloda Mehmet Semâî Çelebinin şu şiiri yazılıdır.



Resim: 21. Mevlevihanede bulunan dört kulplu aşure kazanı ve Elkas Mirzanın sandukası



Resim: 22. Namık Kemal'in annesi Fatma Zehra Hatunun Mevlevi camii girişindeki kabri.



Resim: 23. Kadın Mevlevilerin sandukaları: Güneş hatun-Ziya Çelebi kızı, Mutahhare hatun, Destina Gevher Hatun-Kemalettin Çelebi kızı Bahar Hatun.



Resim: 24. Mevlevihane'nin kuzey giriş bölümü; sağda aşevi, solda dede hücreleri yer almaktadır.



Resim: 25. Mevlevihane'nin kuzeyden görünüşü.



Resim: 26. Mevlevîhane'nin ana giriş bölümü ve ahşap kapısı.



Resim: 27. Büyük kubbede işlenen motifler ve süs kuşakları.



Resim: 28. Mevlevîhane'nin iç mekandan görünüşü ve kemerler



Resim: 29. Mevlevîhane'nin kadınlar bölümünün kafesli penceresi.



Resim: 30. Mevlevîhanenin Müezzinler mahfili, önceden Mîtrip heyetinin icra sırasında oturdukları bölüm.



Resim: 31. Mevlevî Camisinin Mermer Mihrabi.



Resim: 32. Dedem (Dede) Ini: Güney bölümü.



Resim: 33. Dedem (Dede) Ini: Kuzey bölümü.

Dede Ini: Hıdırlık tepesindedir. Mehmet Semâî Çelebinin babası Abâ Pûşî
Mehmet Bâli Çelebi burada bir müddet üzlete çekilmiş, daha
sonraki yıllarda gözeleme yeri olarak kullanılmıştır.



Resim: 34. Dede İni, (kuzey) iç mekanları görünüş.



Afyonkarahisar Mevlevihanesi'nin plâni

15 ARALIK 1993

III. OTURUM

(Saat: 09.30 - 12.00)

B A Ş K A N L A R

Prof. Dr. Nejat GÖYÜNC

Oturum Başkanı

Dr. Doris Behrens ABOUSEIF

Raportör Başkan

- Prof. Dr. H. Örcün BARIŞTA
"İşlemelerde Mevlîvî Sembollerî"
 - Yrd. Doç. Dr. Mehmet İBRAHİMÎ
"Makedonya'da Tarikat Faaliyetleri ve Mevlevîhâneleri"
 - Doç. Dr. Mustafa KARA
"Cununî Ahmed Dede ve Vakfiyesi"
 - Dr. Chriptoph K. NEUMANN
"19. Yüzyılın Başında Konya Mevlevîhânesi ile Devlet Arasında İlişkiler"
 - Yrd. Doç. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ
"1251 H/1835 M. Tarihli Mevlânâ Türbesi ve Çelebi Efendi Konağı Tamir ve İnşâsi Defteri"
 - Barîhüdâ TANRIKORUR
"Mevlevî Tekkesinin Kalbi: Semâhane" (The Heart Of The Mevlevî Dervish Lodge: Its Semâhane)
 - Yrd. Doç. Dr. Ömer DEMİREL
"Sivas Mevlevîhânesi ve Mevlevî Şeyhleri'nin Sosyal Hayatlarına Dair Bazı Tespitler"
 - Muhammed BAYAR
"Bolvadin Mevlevîhânesi ve Pendari Kaari Ahmet Dede"
 - Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇIPAN
"Konya Mevlânâ Müzesi Arşivi'ndeki Belgelere Göre Muğla Mevlevîhânesi"
 - Caner ARABACI
"Balkan Harbi'nde Mevlevîler"

